



DE PASSEWAAIJER

Jaargang 25 | Nummer 3 | September 2022 | Oplage: 4000



2...
25 jaar Passewaaijer



5...
Soos 60+ Passewaaij



10...
Aart Schelling en Dick van Eck

Ook te lezen in deze uitgave...

In deze uitgave maar liefst 8 extra pagina's. Wij nemen u mee in een stuk historie van de wijk en de Passewaaijer.

Veel leesplezier!



13...
Corsowagen Passewaaij



15...
Activiteiten Wijkvereniging

Ook de Wetlands staan droog...



25 jaar Passewaaijer

Door: Klazien Kooijman-Wesseling

De Passewaaijer bestaat 25 jaar!

Vol verhalen, foto's, tips en advertenties, hip of serieus, geestig of kritisch. Gemaakt door redactieleden uit de wijk, bezorgd door trouwe vrijwilligers in hun vrije tijd en gelezen door iedereen die zich betrokken voelt bij de wijk. Het is fantastisch dat onze krant al 25 jaar bestaat! Zoiets lukt alleen met elkaar. Elders in deze krant een interview met onze einderedacteur, Miranda Versteeg.



Toen de eerste wijkkrant uitkwam, bezorgde de PTT de post nog iedere dag. Brieven of kaarten van vrienden op vakantie of gelukwensen voor een verjaardag of het nieuwe jaar. En de postzegel kostte maar 20 cent. Soms was er ook post bezorgd door Sandd en de ochtendkrant of de Stad Tiel en de Zaken-gids, stapels reclamefolders, of roddelbladen met daarin de Tielse Jomanda, beroemd in heel het land.

Sinds de eerste Passewaaijers verschenen, is er veel in onze wijk gebouwd maar ook verdwenen. Kinderen speelden buiten: Tikkertje, stoeprand, verstopper of met waterpistooltjes spuiten. Ze hadden een Walkman en keken soms TV. De PC en mobiele telefoon deden later pas hun entree. Je belde via de vaste lijn, dan moest wel je computer uit zijn! Een van beide kon maar aan. Inmiddels is de wijk bekabeld en na 4G komt 5G eraan. Vandaar die hoge zendmast langs de spoorbaan. Veel kinderen van toen hebben nu hun eigen gezinnen... Hùn kinderen zijn soms in speeltuintjes te vinden, maar gamen toch het liefste binnen.



zo'n 25 jaar, de scholen Christelijk, Katholiek of Openbaar. Je brengt je kind te voet of op de fiets naar school en haalt dan je boodschappen bij het winkels of op de markt onder de klanken van het carillon.



De laatste jaren zijn er nogal wat veranderingen geweest in het winkel-aanbod. Zo is de vershoek van slager, groenteboer opgedoekt. Ooit ging je uit eten bij La Grotta. Dat was een feest! Het pand staat echter al jaren leeg. Wel zijn er andere gelegenheden voor een heerlijkemaal, je koffie, een ijsje of je frieten. Om af te halen, te laten bezorgen of om op het terras van te genieten. In de loop der jaren zijn hier honderden bedrijfjes gecreëerd, waarvan een aantal in de Passewaaijer adverteert. In het kader van flexibilisering werden veel werknemers ZZP-ers en verbouwden hun huis hiervoor. Hun garage werd werkplaats, studio of kantoor. Voor klussen of schilderwerk, financiën of autorijles, voor je voeten of je haren, voor lekkernijen, diëten, sport of tuinaanleg. Gaat er iets mis, dan kun je bij de huisarts, fysio, mediation of de wijkagent terecht.

In de Coronatijd moesten velen opeens vanuit hun huis werken of studeren, digitaal vergaderen, huishouden en kinderopvang combineren, terwijl de scholen afstandsonderwijs introduceerden. Zelfs de wijkkrant bleef uit om de bezorgers niet met het virus te infecteren. Ook het criminele pad bleef vaker leeg, want onze huizen waren zelden leeg. Het was stil op straat, je zag geen groepen, alleen busjes voor de boodschappen en de noodzakelijke beroepen.



Passewaaij is in trek bij forenzen, afkomstig uit Tiel, of van buiten lands- of provinciegrenzen. Boomgaarden moesten wijken voor de Wijken, 1, 2, 5, 3 of 9. Nee, logica kom je bij de buurt-nummering niet tegen. Het autoverkeersplan ziet eruit als citrusfruit. Via de rondweg kun je in een partje binnenrijden, maar zit je verkeerd, dan moet er worden omgekeerd. Het draait om veiligheid, fietsen en lopen hebben prioriteit. Al werd wandelen pas ècht populair in Coronatijd.



Nieuwe straten en veel groen, bomen en fraaie tuinen alom, met slechts 1,2 parkeerplaats per huis van beton. Om alle auto's toch bij huis te parkeren, verdwijnen groene tuinen onder grijze tegels. Hoe zonde en tegen alle gezonde klimaatregels. Hoewel voor een accu-auto en een

-----SPONSOR-----



DRUKWERK
van visitekaartje
tot A0 poster,
spandoeken,
reclameborden
en uw-site.online

uw-drukwerk.online

Appelboogerd 2
4003 BV - Tiel

Vanuit de lucht zie je dat de wijk gegroeid is tot een aantrekkelijk woongebied met mogelijkheden waar jong en oud van geniet. Met straatnamen waarin je de boomgaarden, vissen, vlinders, helden en het verleden ziet. Het winkelcentrum ligt centraal. Er omheen, ook al



airco, gevoed via je eigen zonnepanelen, dient de tuin als parkeergemak. Wie had er ooit verwacht dat de Groningers de gasbel zouden luiden en wij straks geen gas meer kunnen gebruiken? Stadsverwarming is er in de nieuwste wijken, zodat je dáár straks, zonder

gas en olie, geen kou hoeft lijden. Is het verder te hopen dat de temperatuur zover op gaat lopen, dat niemand meer een kachel hoeft te stoken? Nauwelijks voor te stellen, maar als je denkt aan hevige stortregens die daarbij horen, rinkelen alle alarmbellen.

Met de auto de wijk verlaten in de ochtendspits is een drama omdat Passewaaïj maar één ontsluitingsweg bezit! Je moet er niet aan denken dat je bij een ramp hier met 10.000 mensen opgesloten zit! In 1995 gebeurde dat bijna een keer, maar met duizenden inwoners extra kan dat ècht niet meer. Het spoor is weliswaar ontsloten voor ons woon-werk-verkeer, want 15 jaar geleden bouwde de NS Station Passewaaïj. Thuiswonende studenten en wereldreizigers vonden er snel hun draai, maar een tweede uitvalsweg blijft hard nodig. Gelukkig vindt de gemeente dat nu ook en de voltooiing van de rondweg zien zij eindelijk niet langer als overbodig.



Hoe staat het in de wijk met de invulling van de vrije tijd en de sociale contacten - anders dan via internetgemaken? Het Eksternest was de verzamelplaats voor menig pioniersgezin en werd de broedplaats van de Wijkvereniging. De activiteiten verhuisden naar de Rotonda later en vinden sinds de Lockdown plaats in de Stater. De locatie van de Stater was al in de Romeinse tijd bewoond. Eerst moest er worden opgegraven en opgeschoond, schatten geborgen en in kaart gebracht. Toen pas kon het multifunctionele gebouw tot stand worden gebracht.

Lidmaatschap van de Wijkvereniging kost maar € 9,- per jaar. Dan kun je bridgen en kaarten, naar de 60+ soos, een yoga- of gymgroep of de avondvierdaagse lopen. Er zijn kledingbeurzen, wijnproeverijen, of VVE-vergaderingen. Je kunt in de Stater bloemstukken maken, schilderen of tekenen. Houd je ervan iets voor het Fruitcorso te maken, dan kun je een steentje bijdragen aan het grachtenmozaïek of onze eigen praalwagen. Alles onder het genot van koffie of een biertje en een praatje met je wijkgenoten.

Op de achterkant van de wijkkrant staat te lezen wanneer je daar voor jouw hobby moet wezen.

Soms komen buitenactiviteiten tot stand door particuliere initiatieven, zoals Paaseieren zoeken en de Voorjaarsfair, het Zomerfeest met kermis en braderie, de Kerstmarkt, en de Buurtpreventie. Een groot applaus verdienen initiatiefnemers van de AEDs, die menig hart een dienst bewees. Fantastisch dat buurtgroepen zich inzetten voor de speeltuintjes in de wijk! Een jonge generatie wijkbewoners is drukdoende het Inundatie WaterThema Park te realiseren. Een enorm project, je hebt in juli hierover kunnen lezen. Ze vragen ons bij AH de statiegeldbonnetjes te doneren.



Passewaaïj bloeit en groeit en bruist van het leven!

De Passewaaïjer besteedt hier 6 keer per jaar aandacht aan. Wil jij een stukje plaats dan kan dat natuurlijk. In de colofon staat het contactadres. Voel jij je geroepen om actief deel te nemen aan activiteiten, aarzel niet en loop eens binnen. Voel jij er iets voor om een redactie- of bestuurstaak op je te nemen? Meld je via de website en praat eens met een van de bestuursleden. Wij wensen iedereen woonplezier, betrokkenheid bij de wijk, en wij hopen dat je nog lang kunt genieten van alles wat wij (en ook jullie!) in de Passewaaïj zullen schrijven... Op naar de volgende 25 jaar!

Sudoku

Hoe werkt het? In elke rij, kolom en in elk blok van 3x3 mogen de getallen 1 t/m 9 slechts één keer voorkomen.

	1			4				
		6						
7					9	5	6	4
	3	9						5
6					8			3
					5			7
		1	7		6		8	
		3		5		1		

Physica

Door: Klazien Kooijman-Wesseling

Wie belangstelling heeft voor actuele onderwerpen op gebied van natuurkunde, chemie, biologie en ICT of voor ontwikkelingen op medisch, ecologisch of bouwkundig terrein, wil daar natuurlijk meer over weten. Dat kan. Het Natuurkundig Gezelschap Physica organiseert inspirerende lezingen over een wijd scala aan exacte onderwerpen. Ook organiseert Physica jaarlijks een excursie, vaak samenhangend met een van de gehouden voordrachten.

Kennismaken

Als je Physica nog niet kent, maken we nu graag kennis. Het komend seizoen viert de vereniging zijn 210-jarig bestaan en is daarmee een van de oudste verenigingen van Tiel. Physica nodigt voor haar lezingen deskundigen uit die hun kennis en inzichten van hun eigen vakgebied graag delen met de leden en introducés van Physica. In de wereld van techniek en wetenschappen gaan ontwikkelingen schijnbaar razendsnel. Denk aan de snelle ontwikkeling van vaccins tegen covid, terwijl er al zo'n 40 jaar onderzoek gedaan werd naar het virus dat Corona verspreidt. Fijn als je meer uitleg kunt krijgen over zo'n maatschappelijk relevant onderwerp.

Ontwikkelingen

Op 30 juli 1813 werd in Tiel het Gezelschap Physica opgericht door enkele inwoners die geïnteresseerd waren in exacte onderwerpen. Hun doel was hun kennis der natuur met elkaar te delen door middel van lezingen en gesprekken. Zij namen ook wel proeven om verschijnselen te verklaren. Landelijk zijn, vooral in grotere steden, andere Physica verenigingen ontstaan met hetzelfde doel. Het motto is "Ars Aemula Naturae" wat betekent: De kunst wedijvert met de natuur. Zo ontstond er een trend ook andere actuele onderwerpen aan te snijden, waarover na de lezing nagepraat kan worden met de deskundige.



Seizoen 2022-2023

In de loop der jaren heeft Physica Tiel zich ontwikkeld tot een vereniging voor iedereen die interesse heeft in een veelheid aan onderwerpen. Het programma voor het komend seizoen ziet er heel gevarieerd uit. Op 14 september is er een excursie naar het Oertijdmuseum. Daarna volgen er lezingen over de Vogeltrek, Radiotelescopen, Geologische Bodemeigenschappen en Dijkverzwaring, Koraalriffen, Cybercrime en over de Biologische Klok, Ouderdomsziekten en Risico's van gevaarlijke stoffen.

Informatie

De lezingen worden gehouden van oktober tot april, telkens op de 2^e woensdag van de maand vanaf 20.00 uur in het Regionaal Archief Rivierenland, J.S. de Jongplein 3, Tiel. Op de website van Physica Tiel www.physicatiel.wordpress.com vind je meer informatie en ook hoe je lid kunt worden.

De waalschokker 'Neeltje Jantje'

Door: Frank van Maarseveen

Voor mijn aanmelding om redactielid te worden ben ik 13 jaar vrijwilliger

-----SPONSOR-----

 **Fysiotherapie**
Passewaaij



Bekkenfysiotherapie | Manuele Therapie |
Oedeemtherapie | Orofaciale Fysiotherapie
| Psychosomatische Fysiotherapie |
Sportfysiotherapie

(0344) 610579
www.fysiotherapiepassewaaij.nl

geweest bij 'Neeltje Jantje'. Daarom wil ik graag jullie Passewaaijers, wat over dit schip vertellen. De 'Neeltje Jantje' is een van de laatst overgebleven Waalschokkers en is een varend monument. Het schip is 1931 gebouwd en tot in de jaren '50 als vissersschip gebruikt. Het is bijzonder om te zien hoe een gezin met kinderen maanden op het schip werkte en woonde. De buitenkant en ook het interieur zijn zoals het in de jaren dertig was, dus we gaan bijna een eeuw terug in de tijd. De vrijwilligers bestaan uit schippers en opstappers (matrozen). Nieuwe vrijwilligers beginnen als opstapper en kunnen na een opleiding schipper worden, mits in bezit van vaarbewijs en marifoocertificaat. Jaarlijks moet er on-

derhoud gedaan worden, vooral de buitenkant. Het schilderwerk wordt gedaan door een groepje vrijwilligers, de verfbenodigdheden worden gesponsord door van Wijk. De overige kosten worden gedekt door andere sponsors en opbrengsten van de vaarten. Het aanbod van de mooie vaartochten is divers. Ook een vaartocht naar eigen wens kan gemaakt worden. Er zijn vaarten om de as van een overledene te verstrooien, wat een zeer indrukwekkende en waardevolle gebeurtenis is.

Meevaren

Maximaal 12 gasten mogen meevaren. Elk jaar is Neeltje Jantje te bewonderen tijdens de Lekkodagen in Wijk bij Duurstede. Op uitnodiging

van de organisatie SAIL Amsterdam is Neeltje Jantje aanwezig om met (VIP) gasten van IJmuiden naar Amsterdam (vv) te varen. De vaste ligplaats is in de Tielse haven. Voor de bewoners van de wijk Passewaaij, die grotendeels import zijn, is het daarom juist leuk om Tiel en andere plekken vanaf het water te bekijken. Nieuwe sponsors, nieuwe leden en nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom. Meer informatie kunt u vinden op de site www.neeltjelijantje.nl

(Foto: Jan Bouwhuis)



Nieuws 60+ Soos Passewaaij

Door: Annet Renniers

Het is alweer september! De zomer is voorbijgevlogen. Dit jaar hebben we weer eens als vanouds twee zomeruitjes kunnen maken. In juli zijn we naar de Pluktuin in IJzerdoorn geweest. Een heerlijke plek om te zijn, een eigen boeket te plukken, of gezellig met elkaar wat drinken aan de grote buitentafels en genieten van een heerlijke lekkernij bij de koffie of thee. In augustus zijn we naar de Archeologisch Centrum aan de Achterstraat in Zoelen gegaan, vlakbij de voetbalvelden. Dit centrum is in oktober 2021 geopend, en het is meer dan de moeite waard om eens een kijkje te nemen.

In de zomermaanden lopen de meeste van onze activiteiten door. 60-plussers kunnen doorlopend op vrijdag van 14-16 uur bij ons terecht voor een kopje koffie of thee, een spelletje en een praatje. Sommige activiteiten hebben een tijdelijke zomerstop gehad, immers ook vrijwilligers gaan op vakantie.

Samen eten heeft weer gezorgd voor fijne en gezellige maaltijden in de zomermaanden en in augustus was er weer eens onze oude vertrouwde zomerbarbecue.



De fietsgroep voor 60+ heeft in juli bijvoorbeeld een mooie tocht naar Wijk bij Duurstede gereden. De volgende fietstocht staat gepland voor de tweede donderdag in september namelijk op 8 september. De groep vertrekt vanaf de Stater om 10.30 uur. Meedoen is gratis, alleen

consumpties en eventuele kosten voor een veerpont zijn voor eigen rekening. Aanmelden kan bij Thera Detmar tel. 06 21212523.

Na de zomer start de Koersbal op 24 augustus, op woensdag van 9.00 – 11.30 uur in de Stater. Kom gerust eens kijken, nieuwe leden zijn welkom. Deelname € 2,- p.p. Zentangle tekenen start weer op woensdag 21 september, 15.00 - 16.30 uur. Deze cursus is één keer per maand. Komt u voor de eerste keer dan kunt u gratis meedoen, daarna is deelname € 2,50 per keer, incl. koffie of thee.

In september komt ook de themamiddag terug in de Soos. Door Covid-19/ Corona was het langere tijd niet mogelijk deze bijeenkomsten te organiseren. We hopen dat u weer met velen de weg naar onze themamiddagen weet te vinden. Op 2 september zal iemand van Thedingsweert bij ons op bezoek komen en met enthousiasme laten zien en horen hoe Thedingsweert deelneemt aan de samenleving in Tiel. Als u Thedingsweert nog niet kent, is dit het moment om eens kennis te maken en meer te weten te komen over hun activiteiten.

Op 7 oktober komt er opnieuw een interessante themamiddag, maar het onderwerp ga ik u nog niet verklappen. Houd onze website en onze facebookpagina in de gaten.

Verder zijn we als bestuur volop bezig met het voorbereiden van de viering van ons 10-jarig bestaan. Het wordt gevierd op vrijdagmiddag 4 november. Noteer deze datum vast in uw agenda.

Heeft u verder nog vragen?

Telefonisch zijn wij op werkdagen bereikbaar tussen 10 en 17 uur op telefoonnummer 06-83922001. Spreek een bericht in als er niet wordt opgenomen en dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug. Mocht u het zelf leuk vinden om eens over uw hobby, beroep of deskundigheid te vertellen aan bewoners in uw eigen woonwijk Passewaaij, meld u dan bij het bestuur (06-83922001).

E-mailcontact via 60plussoospassewaaij@gmail.com
 website 60plussoospassewaaij.nl
[facebook.com/60plussoospassewaaij](https://www.facebook.com/60plussoospassewaaij)

Tot ziens in onze 60+ Soos Passewaaij

25 jaar Fysiotherapie Passewaaij

Door: Lia Zondervan

Omdat de fysiotherapiepraktijk ook al 25 jaar in Passewaaij gevestigd is, en Ineke van 't Klooster 25 jaar werkzaam is als (bekken)fysiotherapeut, hebben we haar opgezocht.

In 1996 begon Ineke vanuit huis met fysiotherapie, vanaf 1998 vanuit de praktijk in het winkelcentrum. Van 2009 tot 2019 vormde ze een maatschap met Leon Kooij (manueel therapeut). Binnen de praktijk is er steeds uitbreiding, inmiddels werken er een secretaresse en 10 fysiotherapeuten met diverse specialisaties. Het voordeel is dat men dan ook advies aan elkaar kan vragen. Juliëtte van Gompel was de eerste werknemer, ze is al 20 jaar in dienst.

Fysiotherapie Passewaaij is lid van de winkeliersvereniging en draagt ook de wijkvereniging een warm hart toe. Zo is men sponsor van de Passewaaijer en schrijft regelmatig een stukje in de Passewaaijer. Ineke vermeldt nog even dat men open staat voor ideeën. Dus mocht u op het gebied van Fysio-

therapie een (algemene) vraag hebben, meld het aan de secretaresse Sandra. De locatie van de fysiotherapiepraktijk in het centrum van de wijk en bij de huisartsenpost is ook fijn. Al blijft het jammer dat de plannen voor een multidisciplinair gezondheidscentrum nog steeds niet zijn gerealiseerd. Het zou fijn zijn als dat er zou komen, zowel voor medewerkers als voor patiënten. Ineke is blij met de opzet van Passewaaij, die uitnodigt tot bewegen en fietsen. Alles wat bijdraagt tot bewegen draagt ze een

warm hart toe:

- De speeltuintjes (die moeten niet verdwijnen)
 - De Beweegtuin (kan daar wat extra aandacht voor komen?)
 - De activiteiten van de 60+ Soos
 - Gratis meewandelen met het loopgroepje op donderdagmiddag van 13 tot 14 uur, start bij Fysiotherapie Passewaaij aan de Kamperfoelie 2.
- Omdat Ineke het spelen en bewegen zo belangrijk vindt, heeft ze de waterspeeltuin in het Linge-Waalpark gesponsord.



Nieuw in Tiel-Passewaaij: Pilates!

Door: Anouk Hermans

Nieuw in Tiel-Passewaaij: Pilates! Maak er kennis mee in het wijkcentrum De Stater.

Wat is Pilates?

Pilates is een trainingsprogramma voor kracht, controle én stretch en biedt veilige, pittige workouts met een duidelijke opbouw die alle oefeningen op de mat en eventueel apparaten met elkaar verbinden. De originele pure methode van Joseph Pilates is een bewegingssysteem met oefeningen om je spieren te versterken. Je gebruikt evenwichtig alle spieren en de ruggengraat komt weer in balans. Je longinhoud wordt vergroot door een diepe ademhaling, zodat het zuurstofgehalte in het bloed stijgt. Spieren en bindweefsel groeien omdat ze worden gestretcht. Je bouwt enorme kracht en stabiliteit op. De diepste buikspieren en rugspieren worden sterk, hiermee masseer je de darmen, waardoor de spijsvertering verbetert. Het lost veel klachten en pijntjes op en verbetert een verkeerde houding. Pilates ondersteunt je dus bij je dagelijkse en sportieve activiteiten, dat wil zeggen het huishouden, fietsen, tennisen, voetballen, wandelen, hardlopen, autorijden, vergaderen, klussen, golfen, zingen, tuinieren, koken, voetballen enzovoort. Je ontwikkelt sterke, lange en flexibele spieren en raakt daardoor minder snel geblesseerd. Elke oefening wordt met aandacht en precisie in een flow uitgevoerd en transformeert het lichaam in jouw eigen

ideale versie. Al na de eerste workout voel je merkbaar het verschil in het lijf. Na 10 lessen voel je je al stukken fitter en sterker. Als je daarna volhoudt zie je de veranderingen zichtbaar verschijnen. Je krijgt een strakker, stabiel, soepeler en sterker lichaam. Een van de voordelen van Pilates is, dat het werkt voor heel veel mensen: atleten, duursporters, golfers, zangers en dansers houden van Pilates, maar ook jongeren, senioren, of mensen met onder- of overgewicht of met blessures hebben er baat bij. Diegenen met klachten zoals artritis, artrose, reuma, Bechterew of met houdingsproblemen als hyperlordose, hyperkyfose en scoliose, osteoporose en bekkeninstabiliteit profiteren ervan.

Wie ben ik?

Mijn naam is Anouk Hermans, 46 jaar, samenwonend en moeder van 2 kinderen. Ik werk in Den Bosch en ben sinds 8 jaar woonachtig in Tiel-Passewaaij. Voor de coronape-



riode had ik voor het derde jaar last van rugklachten. Ik wilde voorkomen dat het structureel werd, dus ben ik begonnen met de instructeurs opleiding Pilates bij Pliatesclub in Zoetermeer. Omdat ik de oefeningen nu frequent doe, heb ik nauwelijks nog klachten. Omdat ik deze ervaring graag deel, bied ik deze cursus tegen een beperkte financiële vergoeding aan, dus welkom om vrijblijvend kennis te maken! De cursus vindt tweewekelijks plaats op vrijdagochtend van 8.45 tot 9.45 uur in het wijkcentrum De Stater, Aardbeivlinder 60C, ingang Passewaaijse Hoge-

weg. Parkeren (navigatie) Akelei 65. We starten vanaf 23 september 2022.

Kennismaken met Pilates?

Zondag 18 september is er gelegenheid om een korte kennismakingsles te volgen tussen 11.00 en 13.00 uur. U dient zich hiervoor vooraf aan te melden bij Anouk Hermans via 06-11595628 (telefonisch of via de WhatsApp) met het tijdstip waarop u wilt aansluiten (11.00 of 12.00 uur). Meld u op tijd aan, bij veel aanmeldingen wordt er gewerkt met een wachtlijst. Graag tot ziens!

Zin in een gezellige en creatieve nazomer?

Door: Grace van Wijk

Kom naar onze Crea Inloop Passewaaij! Wellicht heeft u de afgelopen tijd een heerlijke relaxte vakantie gehad? En dat goede en gezonde gevoel wilt u graag lang vasthouden? Dat kan, ook als u nu weer in uw eigen omgeving bent, als u zorgt voor ontspanning en een leuk sociaal leven. Een aantal wijkbewoners van Passewaaij komt regelmatig samen voor de Crea Inloop Passewaaij: ontspannende avonden met leuke waardevolle contacten. Wellicht heeft u al gelezen over onze activiteit in de Passewaaijer van juli 2022 of op de facebook pagina van de Wijkvereniging?

Heeft u wel interesse, maar is het er nog niet van gekomen? Dan is het nu in de mooie tijd van de nazomer, het juiste moment om die stap wel te nemen. Nieuwe mensen leren kennen, omdat u onlangs in de wijk bent komen wonen, of er misschien zelfs al 30 jaar woont? Of uw mede wijkbewoners wat beter leren kennen? In een ontspannen sfeer is dat prima mogelijk, en creativiteit gebruiken we daarbij als middel. Onder het genot van koffie of thee, en regelmatig ook iets lekkers, maken we er samen een fijne avond van, waarbij de meeste deelnemers creatief bezig zijn, doch dat is geen must. Dit is creativiteit in brede zin: uw eigen projecten met materialen die u gemakkelijk kunt vervoeren en die schoon te verwerken zijn in onze ontmoetingsruimte.

Op de foto's een aantal werkstukken en projecten in diverse materialen en technieken. Bijvoorbeeld het grijze box kleding, deels gehaakt, deels van gewatteerde stof. Daarnaast ziet u meerdere paren sokken, waarvan de roodgroene exemplaren zijn gemaakt uit garen dat de deelnemer zelf heeft geverfd met een kwast en levensmiddelen kleurstof. Een prachtige trui

met zig zag motief, helemaal in het rond gebreid, zonder naden. De gehaakte aap, een ingewikkeld project, gemaakt door een zeer ervaren haakster. De boodschappentas van granny squares, hier gemaakt door ervaren creatieve vingers, kan ook een mooie uitdaging zijn juist voor een enthousiaste starter. Dit is maar een kleine greep uit de technieken die beoefend worden door onze deelnemers. Deels werkt men daaraan tijdens de Crea Inloop.

Wilt u ook graag creatief bezig zijn? Of alleen voor de gezelligheid en een praatje komen? Het mag allebei, en u bent van harte welkom, zowel mannen als vrouwen, en zeker ook jongvolwassenen vanaf 18 jaar. Jaar rond, ook in vakantieperiodes en rond feestdagen. Wilt u een keer deelnemen maar heeft u nog geen materiaal? Laat ons weten via de mail: creainloop@outlook.com, dan kijken we of we een startsetje voor u kunnen samenstellen, zodat u ook een eerste avond al aan de slag kunt.

Praktische informatie

Mail: creainloop@outlook.com
Woensdagavonden 19.30 -21.30 in de oneven weken, ook tijdens vakanties en rond feestdagen.
Deelnamekosten € 2,-, eerste kennismaking is gratis. De Crea Inloop is in het Wijkgebouw De Stater tegenover Akelei 62 in Tiel
Voor actuele info over deze activiteit, houd de website en facebook pagina van de Wijkvereniging in de gaten.



25 jaar Passewaaijer



Door: Dick Steenbergen

Het is u niet ontgaan: De Passewaaijer bestaat dit jaar 25 jaar. Hier wordt - zeer terecht- veel aandacht aan besteed. De Passewaaijer mag zich gerust een breed gelezen wijkkrant noemen. Gaat u maar na: elke editie wordt door enkele duizenden mensen gelezen. Tel daarbij op al die lezers die eens in onze wijk hebben gewoond en hen die zich in de toekomst aan Passewaaij zullen verbinden. Een wijkkrant met absoluut bestaansrecht, niet in de laatste plaats door iemand die zich het liefst op de achtergrond houdt, maar voor deze ene keer bescheiden naar voren treedt: Miranda Versteeg. Miranda is een zogenaamde "duizendpoot" en een van de initiators van onze wijkkrant. Een paar vragen stel ik aan Miranda, onder het genot van en kop lekkere koffie.

Miranda, stel jezelf eens voor.

"Zevenenveertig jaar geleden ben ik in het Brabantse Waalwijk geboren. Vanuit deze "Meubelstad" ben ik verhuisd naar "Kippenstad" Barneveld om vervolgens naar "Fruitstad" Tiel te verhuizen, nu bijna veertig jaar geleden. Ik ben getrouwd met Henk Versteeg en samen hebben we twee kinderen: Laura en Dyon.

Ik heb een grafische opleiding gevolgd aan het Nimeto in Utrecht en heb ook altijd in de grafische wereld gewerkt. Sinds mei dit jaar ben ik werkzaam als Marketing en communicatieadviseur bij het Lingecollege. Een drukke baan maar wel een zeer boeiende job. Naast mijn baan bij het Lingecollege ben ik actief vrijwilliger van de Wijkvereniging. Het samenstellen van de Wijkkrant. Mijn grafische opleiding komt hierin van pas. Denk dan vooral aan de lay-out. Ook ben ik actief in de organisatie van de Kerstmarkt, inmiddels omgebouwd naar Lente- en Zomerfair, in Winkelcentrum Passewaaij. Door corona kon dit evenement de laatste twee keer geen doorgang vinden. We waren heel blij dat de Lentefair - die ik samen met Anja van Label78 heb georganiseerd - wel doorgedaan is. Dat was een zeer geslaagd gebeuren.

Ook ben ik druk bezig met mijn creatieve bezigheden in de vorm van mijn eigen bedrijf(je) Atelier Negen. Ik verkoop creatieve producten van Stampin' Up! en organiseer workshops. Ik deel graag mijn creativiteit met mensen zodat zij hun hobby verder kunnen ontwikkelen. Atelier Negen

heeft een duidelijk grafische inslag, maar dat zal u niet verbazen."

Hoe kwam je op het idee om een wijkkrant te maken/deel te nemen?

Miranda: "Er kwam een oproep van de wijkvereniging om een krant op te zetten. Met een aantal mensen zijn we gaan brainstormen hoe dit vorm zou kunnen krijgen.

Jan van der Meer was ook een van die mensen. Ron Termeer evenzo. Hij was betrokken vanuit zijn toenmalige werk bij drukkerij de Meerpaal." Miranda vervolgt: "In november 1997 hielden we de eerste bijeenkomst. Reeds in mei 1998 verscheen de eerste editie." Miranda laat mij deze zien: een zwart-wit versie, A4-formaat, van dik papier. "Toen werd nog Passewaayer geschreven, met Y-grec dus. Later is dit gewijzigd in de juiste spelling: Passewaaijer. Met IJ! In mei 2007 is de Passewaaijer in A3-vorm uitgebracht, maar na drie jaar zijn we weer teruggegaan naar A4-formaat", aldus Miranda. In 2010 heeft een echte metamorfose plaatsgevonden. Miranda maakte een geheel nieuwe, verfrissende lay-out, de full-color versie, gedrukt op half-mat papier. Deze versie is wat je noemt een echte blikvanger. Het trekt de aandacht van de lezer en dat is precies de bedoeling. De Passewaaijer wordt steeds gedrukt door de Cardshop Tiel van eigenaar Ron Termeer.

Je hebt nog meer werkzaamheden aan de wijkkrant. Kun je noemen welke?

Miranda: "Ik onderhoud onder meer contact met de sponsors. Sponsors zijn van belang voor het voortbestaan van de wijkkrant. Zij dienen zich met regelmaat aan, maar we kunnen er natuurlijk altijd meer gebruiken! Er is regelmatig overleg met het bestuur van de wijkvereniging over het reilen en zeilen van de Passewaaijer. De oplage van de wijkkrant is momenteel 4000 stuks. Deze wordt huis-aan-huis bezorgd door vrijwilligers. Zelf heb ik dat ook een tijdje gedaan, maar dat werd naast alle andere (vrijwilligers) taken, job en gezin iets te veel. Naast de huis-aan-huis bezorging in de wijk (en een deel van Zennewijnen) leggen we de wijkkrant ook neer bij de bibliotheek, de AH in het winkelcentrum en in de wachtkamer van het gezondheidscentrum. Zo kan de krant door iedereen die dat wil worden gelezen."

Een andere activiteit is het organiseren van redactievergaderingen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Miranda: "Meestal vinden de redactievergaderingen bij mij thuis plaats. Het is niet zo dat een iemand de leiding heeft. We verzamelen de input. Wie hoort wat, wie heeft nieuws, is er nog mail met nieuwswaarde, enzovoorts. Er is inbreng van iedereen en tijdens de vergadering kunnen ook ideeën ontstaan. Overigens kunnen mensen die het leuk vinden om deel uit te maken van de redactie, altijd vrijblijvend aansluiten bij een overleg! (Meld je aan via: redactie@passewaaij.nl)

De werkwijze is als volgt: ieder stuurt zijn of haar stuk in. Ik ga "knippen en plakken" en probeer er een geheel van te maken. Vervolgens stuur ik het concept naar alle redactieleden die erop kunnen "schieten". Jan Holsappel controleert de tekst op spelling waarna het naar de druk-

ker gaat.”

“Belangrijk om te melden is, dat we een onafhankelijke wijkkrant willen zijn. Het is geen politiek platform. Nieuws moet betrekking op de wijk hebben en omdat de krant slechts zes keer per jaar verschijnt, en er ook best veel tijd zit tussen het opstellen van de krant, het drukken ervan etcetera, kan het nieuws niet al te actueel zijn. Dat wil zeggen nieuws, dat niet de volgende dag al oud is (het is tenslotte geen dagblad). In dit jaar wordt in de Passewaaijer aandacht besteed aan historie. Mensen/bedrijven die zich de afgelopen 25 jaar in Passewaaij dienstbaar hebben gemaakt. Zo is bijvoorbeeld Krebaum - groente en fruithandel - laatst in het nieuws geweest en komen en in deze en ook volgende uitgaven nog wat mensen aan het woord.”

Vijfentwintig jaar. Een deel van je leven. Hoe zie je de toekomst?

Miranda: “Laat ik vooropstellen dat ik het met heel veel plezier gedaan heb en ik wil het zeker nog wel blijven

doen. Ik ben niet iemand van de voorgrond. Ik faciliteer heel graag, wil mensen graag iets bieden waar ze plezier aan beleven, zoals ik dat ook als voorzitter van de Corso-club Passewaaij gedaan heb en voor TFCC de Weirijders doe. Wat ik wel heel erg leuk zou vinden, is dat jongere mensen zich zouden aanmelden. Jongeren die het leuk vinden om te schrijven, wellicht als onderdeel van een journalistieke opleiding. Dat zou ik echt leuk vinden.”

Met dit antwoord brengt Miranda mij naar het slotstuk van dit interview.

Onze wijkkrant bestaat nu dus 25 jaar. Dat is een welgemeende felicitatie waard! Hoewel de Passewaaijer van, voor en door onze wijkgenoten wordt geschreven, gelezen en in stand gehouden, is al het werk van Miranda - veelal achter de schermen - van onschatbare waarde gebleken en past ons allen grote dank hiervoor. Wij hopen dan ook van harte dat Miranda - met wie het altijd heel prettig communiceren is - nog lange tijd op haar kenmerkende en bezielende wijze betrokken blijft bij de door velen onder ons zo gewaardeerde Passewaaijer.

Fit en Vitaal markt voor 50+ers in Tiel

In de Stater wordt op vrijdag 23 september van 15.00 tot 18.00 uur de Fit en Vitaalmarkt voor 50+ers georganiseerd, bedoeld om 50+ers te informeren over vitaler ouder worden. Iedereen streeft ernaar om zo lang mogelijk fit en vitaal te zijn, langer thuis te wonen en zelfstandig te blijven. De markt biedt de gelegenheid om met verschillende professionals en sportverenigingen in gesprek te gaan, om kennis te maken en informatie te krijgen over deze onderwerpen.

Wie komt u tegen?

Sportaanbieders zoals Maluku Oldstarts, Jeux de Boule en Hellas gymnastiek zijn aanwezig om u te laten kennismaken met sport en demonstraties te geven. Er is ook aan het stimuleren van uw hersenen gedacht, via bridge of lezingen over exacte

onderwerpen door Physica. Verder zijn diverse professionals aanwezig, zoals een leefstijlcoach, body en mind coach, osteopaat en de Wijkvereniging Passewaaij met gratis tips en adviezen.

Plezier, gezelligheid en goed advies staan centraal op de markt. Bezoek de markt en geniet van een hapje en drankje terwijl u luistert naar live muziek van de band Leaposé!

Doe een gratis fit test of AED cursus Om te weten hoe het er met uw gezondheid voor staat kunt u tijdens de Fit en Vitaalmarkt uw fitheid laten controleren door middel van een kleine test. Body Dynamics kan bij u een Inbody scan uitvoeren waarmee binnen 10 seconden uw lichaamssamenstelling en bloeddruk nauwkeurig worden gemeten. Daarnaast kunt u

zich aanmelden voor een reanimatie- en AED cursus verzorgd door Theole Oldstars. Reanimeren is van levensbelang, want in een levensreddende situatie telt elke minuut.

Met en door lokale partners

De Fit en Vitaalmarkt wordt georganiseerd met en door lokale partners en alle aanwezige partijen zijn gevestigd in de gemeente Tiel. Op deze manier is het laagdrempelig om informatie te krijgen over het lokale leefstijlaanbod.

Praktische informatie

Een bezoek aan de Fit en Vitaalmarkt is gratis. U bent welkom op vrijdag 23 september tussen 15.00-18.00 uur bij IKC de Stater, Aardbeivlinder 60C, ingang Passewaaijse Hogeweg, Tiel.

Herstart Parkinson Café Tiel

Parkinson Café Tiel - Rivierenland is opgericht in samenwerking met de Parkinson Vereniging en vrijwilligers uit de regio Rivierenland en biedt een regelmatige, laagdrempelige, prettige ontmoetingsplek. Een gelegenheid voor mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme, hun partners, familieleden en mantelzorgers om deskundige informatie te ontvangen, ervaringen uit te wisselen en contacten te leggen met lotgenoten.

Nieuwe start na Corona

Op maandag 17 oktober 2022 om 19.00 uur openen we weer onze deur voor het Parkinson café. U bent van harte welkom om een kopje koffie te drinken en gezellig bij te praten met elkaar. We zullen ook het jaarprogramma met



PARKINSONISME
VERENIGING

u bespreken welke onderwerpen u belangrijk vindt. Wij hopen u weer te zien op deze bijeenkomst. U bent welkom op onze locatie: Predikbroedersweg 14 - 4003 AL Tiel Voor vragen: Ton den Hertog (06 - 24378007)

Interview Aart Schelling en Dick van Eck



Door: Marco Schelling

Aart (75) is geboren in Passewaaij, ongeveer op de plaats waar Fruithal Krebaum nu te vinden is (rotonde met de gouden tol). Dat was toen bekend als de Oude Tielseweg P3. Zijn neef Dick (78) heeft zijn hele leven in Hilversum gewoond en als groenteboer gewerkt, maar kwam zeker in zijn jeugd geregeld in Passewaaij bij zijn familie aan de Kruisstraat logeren en heeft sindsdien veel contact met de Betuwe onderhouden. Sinds een paar maanden is ook hij neergestre-

ken in Passewaaij en woont hij op de Minerva. Dit interview beslaat een aantal onderwerpen en anekdotes die deze nestors zich herinneren over Oud Passewaaij en die de toets der censuur hebben doorstaan: de verhalen over bijvoorbeeld de activiteiten in de hooibergen zijn niet op schrift gekomen.

Dick had het in Passewaaij altijd prima naar zijn zin als hij kwam. Hij is, wegens ziekte van zijn moeder, medio 1956, zelfs een jaar in Tiel naar school gegaan. Dick vond het machtig mooi om van zijn familie allerlei Betuwse verhalen te horen.

Eén van de verhalen is: Ome Hent aan de Kruisstraat, had een stel varkens en om de gelten berig te maken, werden de gelten bij wijze van 'het hof maken' naast de beer van berenboer Piet Leur in het hok gedaan. Dick werd dan dagelijks naar de Hogeweg gestuurd, waar Piet in een woonwagen bij het gat van Slegh woonde (ongeveer 200 meter vanaf de Waalbandijk, aan de noordkant van de Hogeweg). Toen hij daar kwam, zei Piet: "Zeg maar tegen Hent, dat ze zo bèrig zijn as een kàt!" Dick snapte er toen als Hilversums jochie helemaal niets van, maar 16 weken en een dag of vier later was het resultaat duidelijk. Wat hij zich nu vooral herinnert, was dat hij voor elke dekking die hij in de buurt regelde een mooie, blinkende zilveren gulden kreeg. Daar kon hij mee thuis komen!

Hanna Hol was de weduwe van Jan Hol. Ze had moeite met taal en noemde 'prikkeldraad': 'pikkeltjesdraad'. De firma Lebbink in de Weerstraat in Tiel werd door haar 'Lebbeling' genoemd. Ze woonde aan de Pas-

sewaaijse Hogeweg 3. Ze verdiende haar geld met een paar koetjes en werd veel geholpen door haar zoon Jan die schuin tegenover hen woonde. Precies zoals iedereen elkaar in de buurtschap hielp.

De familie Krebaum verdiende rond 1950 de kost als mandenmaker en woonde op Oude Tielseweg P1, naast P3 waar Aart zijn jeugd doorbracht. Deze van oorsprong Duitse familie woonde eerder op het Eijerland (zie de 'hekkesposten' bij het Conferencepad) en men speelde veel accordeon. Op de plaats waar nu de rotonde Akelei - Jonkheer Reuchlinlaan is, stond een boerderij met de naam Het Sant. Daar woonde de familie Wiltens en die is rond 1950 naar Australië geëmigreerd. Rond 1958 was deze boerderij al in handen van de firma Van Kessel en is deze boerderij afgebrand. Deze boerderij was destijds omgeven door hoogstam kersenbomen waaronder de koeien en schapen graasden. De 'gebroeders Van Kessel' hadden daar een enorm grote boomgaard waar veel mensen in werkzaam waren.

Zo ongeveer bij de kruising van Oude Tielseweg en Dr. J.M. Den Uyllaan woonden de families Bongers en Boudewijn. Die verdienden de kost met landbouw. De familie Bongers is later aan het Zoelensepad in Drumpt een loonbedrijf begonnen. De familie Boudewijn deed ook loonwerk en bestierde een eigen boerderij. Ze hadden flink wat land richting Wadenoijen in gebruik.

Het Inundatiekanaal, in de volksmond kortweg genaamd: 't Kanaal, had tot doel om in geval van oorlogsdreiging het achterland onder water te zetten (te inunderen). Over het kanaal waren destijds vier bruggen en een spoorbrug aangelegd. Op de foto zijn Aart en zijn oudere broer Henk te zien met de derde Kanaalbrug (Floraweg) op de achtergrond. Henk en Aart staan ongeveer op de plek waar nu de glasbak naast de bussluis is.

Vissen deed je met een bonenstaak met een knopspeld en een touwtje er aan. Dick had ooit, na lang hengelen, eindelijk een visje gevangen, deed hem trots in een potje, moest binnenvolgen voor het avondeten en kwam

-----SPONSOR-----

BPP Stomerij Tiel Passewaaij
Drop-off punt voor Moderna en Dobbi Stomerij
Binnen 10 dagen retour



SERVICEPUNT



www.bppstomerij.nl

Op vertoon van deze Passewaaijer 25% korting op je stoomgoed
Geldig in 2022

later terug om een smikkelende kat te zien... Het deksel zat helaas niet vast genoeg... Het Kanaal werd ook gebruikt voor het halen van water om de was mee te doen, want het pompwater was hard en ijzerhoudend. De smaak van het pompwater was trouwens per bron heel verschillend. Op de ene plek smaakte het heel muf, terwijl een paar meter verderop het water heel lekker kon smaken. Passewaaij kreeg trouwens pas heel laat een aansluiting op het waterleidingnet. De ver uit elkaar staande woningen maakten het niet echt aantrekkelijk om zoveel te graven. Pas halverwege de zestiger jaren kwam er waterleiding.

Voor gas en riolering moest men nog veel langer wachten. Dat kwam uiteindelijk in de jaren 90 en 2000.

De spoorbrug over het kanaal is aangelegd toen in 1878 het kanaal gegraven werd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben ze heel veel moeite moeten doen om de brug om strategische redenen te laten springen: dat ding was enorm stevig. De spoorbrug is later hersteld en hij maakte zoveel herrie als er een trein over reed, dat je het in Ophemert nog kon horen!

Gelukkig is dat de laatste decennia een stuk verbeterd!

In een heel grijs verleden was er een woonwagenkampje van 10-12 wagens vlak bij de huidige Hellouwlaan in Tiel. Veel woonwagenbewoners gingen in die tijd met hun wagen, aangespannen achter een paard, van kamp naar kamp. Dat kampje is rond 1969, op last van de landelijke regering naar Passewaaij verplaatst, waar 'in the middle of nowhere' een groot centraal kamp werd gevormd. Veel woonwagenbewoners werden geconcentreerd aan een uitweg van de Passewaaijse Hogeweg (ongeveer bij de huidige Stekelbaars-Ruisvoorn). Er was plaats voor wel 100-120 wagens voor bewoners uit 35 gemeenten rondom Tiel, compleet met een kerk en een schooltje. Dat gaf al snel heel veel reuring in de streek, waar niet alle buurtgenoten blij van werden en waar de politie en ME veel werk aan hadden. Uiteindelijk is hier heel veel leergeld over betaald...

Aart is geboren en getogen in Passewaaij. Zijn vader en later hijzelf had daar wat bunders land, waar ze de koeien lieten grazen. Elk weiland had

toen een eigen naam. Voorbeelden zijn: de 'Kerkenutter', de 'Artemanswei' (Conferencepad), boomgaard 'Den Otter' tegenover P3 (Legipont), 'Belakker' (ook wel 'Beddelaken' genoemd) (ten westen van het rijtje van de steenovenshuizen aan de Zennewijnseweg) en 'Sansoster' (tegenover hetzelfde rijtje). Toen de eerste huizen van de Vinexwijk Passewaaij gebouwd werden, bleef Aart daar nog een tijdje koeien melken. De koeien vonden hun voedsel tussen alle weggewaide bouwafval. Dit was afkomstig van de in aanbouw zijnde huizen rond het Conferencepad in de Artemanswei. Dat duurde niet lang, want de woonwijk slokte snel het hele weiland en de omringende boomgaarden op. Na ongeveer een jaar was het weiland grotendeels bebouwd en kwamen de koeien niet meer terug: de eerste bewoners kregen andere burens.

Dick, Aart: bedankt voor het leuke interview waardoor de huidige bewoners van Passewaaij een inkijkje hebben gekregen hoe het er vroeger in Passewaaij aan toging.

Op jacht in de achtertuin

Door: Klazien Kooijman-Wesseling

Het was een hete julidag, zo heet dat je liever de zon meed. Zo zag ik vanuit de kamer jonge gevleugelde mieren tussen de tegels van het terras tevoorschijn komen. Ze scharrelden wat onwennig rond alvorens hun glanzende fragiele vleugeltjes te spreiden om het luchtruim te kiezen voor hun bruidsvlucht. Zich onbewust van bovengrondse gevaren.

Om het huis scheerden zwaluwen vrolijk tsjilpend rond, hun snavels wijd open om zoveel mogelijk insecten te kunnen vangen. Hoog in lucht wachtten meeuwen op hun snacks. Nee, veel mieren zouden er niet overblijven om een nieuwe kolonie te stichten.

Ik zat een boek te lezen voor de openstaande tuindeuren. Tussen de mieren vierden de mussen op het terras luid kwetterend feest. Zo makkelijk kwamen zij zelden aan een verrukkelijk maaltje. Het waren er minstens tien en er kwamen steeds meer.

Opeens was het stil. Zo stil dat ik opkeek en wat was dat? Ik keek recht in de ogen van een sperwer op jacht naar een lekkere vette hap. 'Wat een prachtige vogel, zo dichtbij, goed voor een gave foto' dacht ik. Maar alle mussen waren gevlucht.

En weg was de sperwer, met een mus in zijn klauwen! Het leek een natuurfilm, getiteld Eten en Gegeten Worden. In een onbewaakt ogenblik slaat zo'n roofvogel zijn slag. Het was nog steeds doodstil. Nergens een vogel te zien of

te horen, tot er na enkele minuten een jonge merel op de fatale plaats verscheen. Ook op mierenjacht?

Plots barstte er uit alle richtingen een luid alarm los. 'Weg daar, wil jij ook gepakt worden?' leken alle getuigen te schetteren. De merel vloog een boom in en weer werd het stil. Pas na een kwartier hoorde ik weer de vertrouwde vogelgeluiden. Ze hadden elkaar veel te vertellen!



De start van Wijkvereniging Passewaaij

Door: Lia Zondervan

Op een zonnige ochtend in maart maak ik een afspraak met Inge Laduc en Helène Meijer. Zij stonden aan de wieg van Wijkvereniging Passewaaij. En aangezien deze Passewaaijer in het 25ste levensjaar van deze wijkkrant valt, leek het me leuk om deze dames herinneringen op te laten halen.

Inge en Helène zijn bewoners van het eerste uur en zij wilden graag alle bewoners van Passewaaij met elkaar in contact brengen. Vanuit Mozaïek was daar een vraag naar gedaan en de beide dames hebben samen met de verzorgenden van Boldershof (nu 's Heerenloo) een poffertjesmiddag georganiseerd, zodat mensen uit verschillende woonvormen elkaar konden ontmoeten en er mogelijk vrijwilligers voor de Boldershof gevonden konden worden. Op deze middag zijn folders verspreid, met als gevolg: Een enorm goed bezochte bijeenkomst in Het Eksternest.

Wijkvereniging

Hier viel voor het eerst het woord wijkvereniging. Ook werd hier gepeild waaraan behoefte was in de wijk. En zo kwamen er in Het Eksternest tal van activiteiten: bijvoorbeeld ontmoetingsochtenden voor moeders samen met hun jonge kinderen. Inge kijkt vol plezier terug op deze ochtenden. De meeste moeders zaten met hun kinderen in een nieuwe omgeving, er ontstonden vriendschappen voor het leven. Andere activiteiten die ontplooid werden waren: damesgym, knutselmiddagen op de woensdag, creatieve activiteiten voor volwassenen, klaverjassen, schildersclub en bloemschikken. U ziet dat na 25 jaar vele activiteiten nog steeds plaatsvinden, de locatie is enkele keren gewijzigd.

Er werd een wijkvereniging opgericht, met 25 jaar geleden ook de eerste wijkkrant: De Passewaaijer. Miranda Versteeg werd hoofdredacteur en draagt nu nog steeds met een aantal vrijwillige redactieleden zorg voor de invulling en de lay-out.

Naast de wekelijkse activiteiten in Het Eksternest, werden ook tal van "grote" activiteiten georganiseerd: Het (3-daags) Zomerfeest, intocht Sinterklaas, paaseieren zoeken, lampiontocht, kerstverlichting wedstrijd.

het Zomerfeest. Er was goed contact met de winkeliersvereniging en hoewel ze geen namen willen noemen omdat je dan namen vergeet, hebben ze nog goede gevoelens aan de samenwerking met de helaas veel te vroeg overleden Bas van de Primera. Het Zomerfeest bracht de hele wijk in beweging. Aanvankelijk werd het georganiseerd door de wijkvereniging. Later is het een aparte vereniging geworden. Het doel bleef:

Integratie in de wijk!

Er werden tal van zaken georganiseerd tijdens het zomerfeest:

- Een zeer gevarieerde Braderie langs het rode fietspad van Eksternest tot winkelcentrum.
- Een oudhollandse kermis, met extra aandacht voor de Boldershofbewoners.
- Een toertocht met Boldershofbewoners.
- Een helicoptervlucht boven de wijk, mede mogelijk gemaakt door de winkeliersvereniging.
- Een grote ontmoetingstent, waar een muziekprogramma was en gezellig gedronken werd.
- Hier werd "orde" gehouden door bestuursleden in rode polo.
- De vele vrijwilligers liepen tijdens de braderie rond in rode T-shirts.

Inge vertelt dat er door Bureau HALT jongeren werden gestuurd om de rommel op te ruimen. Het Zomerfeest eindigde met een afsluitend etentje voor alle medewerkers, vrijwilligers en ook de Bureau HALT jongeren werden uitgenodigd. De meeste van deze jongeren vonden het zo gezellig en waren zo blij met hun T-shirt, dat ze het volgende jaar graag en vrijwillig weer kwamen helpen.

Protest

Samen halen ze herinneringen op aan hun protestactie: met spandoeken naar het gemeentehuis om volbouwen van het Waal-Lingepark te voorkomen. En wist u dat ze geparticipeerd hebben in de plannen voor de duurzame woningen in de Akelei? En dat de wijkvereniging zich heeft ingespannen voor wat asfalt in het Waal-Lingepark, zodat daar sportactiviteiten konden plaatsvinden? Denk aan trimtoestellen, half pipe en een jeu-de-boulesbaan? Ook waren er plannen voor een eigen buurthuis, maar dat is nooit gelukt.

Al met al, was het leuk om te horen hoe een spontane actie heeft geleid tot een wijkvereniging die al meer dan 25 jaar bestaat. En ook dat er zoveel activiteiten nog steeds plaatsvinden. De wijkvereniging en onze Passewaaijer verbindt ons nog steeds.

-----SPONSOR-----

Last van voetgerelateerde klachten?

 Fysiotherapie
Passewaaij



MEER INFORMATIE?
FYSIOTHERAPIEPASSEWAAIJ.NL
0344 610 579

Het 3-daagse Zomerfeest

Helène vertelt dat ze 10 jaar betrokken is geweest met de organisatie van

Primera Passewaaij; in gesprek met Monique

Door: Lia Zondervan

Monique was 9 jaar toen ze hier vanuit Den Haag kwam wonen. Ze herinnert zich nog goed, dat haar vader Bas Leenheer de bouw van het winkelcentrum in de gaten hield, terwijl hij in Den Haag 6 dagen per week in

de winkel van zijn vader werkte. Toen de winkel eenmaal geopend was, was het hard werken om zijn plekje in de wijk te vinden, zijn Haagse humor werd aanvankelijk niet begrepen. Het winkelcentrum werd in het begin nog niet zo druk bezocht en Bas heeft



samen met buurman Jan-Willem heel wat partijtjes dammen gespeeld achter de winkels. Van lieverlee vond hij zijn plekje en heeft hij samen met Jan-Willem de winkeliersvereniging opgericht. Er was altijd een goede samenwerking met de wijkvereniging.

In de Zakengids werd vader Bas op een gegeven moment: "De Burgemeester van Passewaaij" genoemd.

En Monique begreep dat, bij problemen werden kinderen naar Bas verwezen en Bas had voor alles een oplossing (en een snoepje!).

Monique wilde altijd graag later in de winkel werken en hielp al vanaf haar twaalfde in de Primera van haar vader. Haar vader vond dat niet zo'n goed idee. Vijftien jaar geleden werd Bas geraakt door kanker, maar hij werkte tussen de chemo's gewoon door. Tien jaar geleden had hij zijn kanker overwonnen en overleed hij plotseling aan een hartstilstand.

Er werd een Facebookpagina geopend door een trouwe klant: Rust zacht lieve Bas. Op die pagina is te zien hoe geliefd Bas was. Monique werd met man Ed op 1-1-2014 eigenaar van de Primera. Monique en haar moeder

(die even binnen kwam lopen) vinden het heel bijzonder, dat er nu na 10 jaar nog even wordt stil gestaan bij deze markante figuur. Ook vindt Monique het grappig, dat ze de klanten die ze als 12-jarig meisje mocht helpen, nog steeds in haar winkel ontmoet.



Corsowagen Passewaaij

Door: Jorieke te Mebel

Zeg je Tiel, dan zeg je Flipje en het Fruitcorso. Na twee jaar kan het Fruitcorso dit jaar eindelijk weer plaatsvinden; ik spreek met Sebastiaan Sewalt over Corsowagen Passewaaij, de wagen en de vrijwilligers.

Net buiten onze wijk, heeft de corsoclub, met behulp van de gemeente Tiel, haar nieuwe onderkomen gevonden. Een mooie, lichte hal waar al hard gebouwd wordt aan de wagen. Sebastiaan, bestuurslid van de vereniging, vertelt dat de basis van de wagen er staat; de komende weken zijn ze druk met het verder afbouwen van de wagen en natuurlijk het plakken van het fruit. De zaden en dergelijke kunnen nu al worden geplakt, maar het fruit wordt pas echt de laatste dagen voor het corso op de wagen geplakt. Voor de wagen wordt onder andere gebruik gemaakt van fruit van diverse boeren in de omgeving.

De wagen van dit jaar is al een paar jaar geleden ontworpen door één van de vaste vrijwilligers van de club en heet "Blijven krabben". Zoals de naam al weggeeft staan op de wagen onder andere krabben, daarnaast wordt ook "afval" op de wagen afgebeeld: een wagen over de plastic soep. Aangegeven wordt dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt en ook de corsoclub aan het zoeken is naar manieren om op een meer duurzame wijze een wagen te bouwen.

Sebastiaan benoemt dat de objecten met zaden soms nog jaren bij vrijwilligers in huis staan, maar dat de delen met vers fruit weggegooid moeten worden. Doordat het fruit met kit wordt vastgeplakt is het op dit moment nog niet mogelijk om het fruit her te gebruiken, bijvoorbeeld als veevoer. De club is dus aan het zoeken naar kit die biologisch afbreekbaar is zodat het veilig is om het nog een keer te gebruiken na het Fruitcorso. Het Fruitcorso in Tiel is de enige corso optocht met fruit in de wereld. Omliggende dorpen en steden zoals Culemborg, Kerk-Avezaath, Neerijnen en Zoelen bouwen allemaal met hun corsoclub een jeugd- en/of grote wagen.

Of er veel competitie is?

Volgens Sebastiaan wil elke club graag winnen maar voor hen telt het vooral dat de bouwers en ontwerper tevreden zijn met de wagen op het moment dat deze de hal verlaat, daarna ligt het toch in de handen van de jury. Tevens geeft hij aan dat de clubs elkaar ook veel helpen, heeft de ene club een onderstel nodig en de andere club heeft er toevallig nog een staan? Dan wordt deze gewoon uitgeleend. Komt een club wat fruit of bouwers te kort en heeft een andere club wat over? Dan wordt het fruit gebracht of komen de vrijwilligers bij een andere club helpen. Op die manier kan elke club meedoen aan het corso!

De stichting is in 2011 opgericht en heeft in de afgelopen jaren dankzij vele sponsors en vrijwilligers (ongeveer 100 op dit moment) al een aantal mooie wagens gebouwd. Sebastiaan benadrukt dat het bouwen van de wagens niet mogelijk is zonder de sponsors, zoals de wijkvereniging en de winkeliersvereniging van Passewaaij en zonder de vrijwilligers!

Vrijwilliger worden?

De club is altijd opzoek naar nieuwe vrijwilligers die kunnen helpen! Lijkt het jou leuk om samen met anderen, jong en oud, te bouwen aan een mooie corsowagen? Dan kan je je aanmelden via: contact@corsowagenpassewaaij.nl. Je mag natuurlijk ook altijd eerst een keertje komen kijken! Het Fruitcorso vindt dit jaar plaats op zaterdag 17 september.



TFCC de Weirijders daagt je uit!

Door: Miranda Versteeg

Bij de rotonde aan de Schaarsdijkweg ligt het mooie Wieler Sport Centrum de Betuwe. TFCC de Weirijders (BMX) en JVR de Batauwers (wielrennen) zijn hier sinds 2018 gevestigd.

TFCC de Weirijders is al bijna 40 jaar dé BMX-vereniging van Tiel. Met de komst van de nieuwe baan is er ook de mogelijkheid gekomen om grote BMX-wedstrijden te organiseren. Na het organiseren van menig regionale en nationale wedstrijd is de club klaar voor de internationale wedstrijden. De verwachting is dat deze wedstrijden binnen 1 tot 2 jaar door de bond worden toegekend.

Ben jij nieuwsgierig wat BMX is?

Kom op zaterdagochtend tussen 9.15 en 10.30 uur kennismaken met deze uitdagende en stoere sport! Je mag vier keer trainen onder begeleiding van onze trainers. Materiaal; BMX-fiets, helm en handschoenen zijn aanwezig. Kun je fietsen en ben je minimaal 4 jaar oud, kom dan een keer kennismaken. Het dragen van een lange broek en een shirt met lange mouwen is verplicht. Onder de 18 jaar kom je onder begeleiding van

een volwassene naar de training. Na de kennismakingstrainingen kun je lid worden van de club. Je kunt creatief rijden en trainen, maar daarbij ook lid worden van de NFF of de KNWU en daarmee ook wedstrijden gaan rijden. Afhankelijk van je niveau word je ingedeeld in een trainingsgroep. De trainingen worden gegeven op doordeweekse avonden en op zaterdagochtend is de mogelijkheid voor een vrije training. Genoeg reden om eens kennis te maken!

Wist je dat je ook je kinderfeestje op de BMX-baan kunt vieren?

Wil jij eens wat anders, kom dan je kinderfeestje vieren op de BMX-baan. Je krijgt samen met je vriendjes en vriendinnetjes uitleg over de sport, gaat de baan op met ervaren trainers en rijders en sluit je feestje af met iets te drinken of te eten. Voor meer informatie kijk op www.weirijders.nl

Bingo

Ben je niet zo van het sporten, dan kun je er ook voor kiezen om op maandagavond naar de bingo te komen. TFCC de Weirijders organiseert de bingo elke maandagavond in de kantine op het sportcomplex. Er

zijn geldprijzen te winnen en de opbrengst van deze bingo komt volledig ten goede aan de club.

Heb je een vraag of wil je je aanmelden, kijk op www.weirijders.nl



Optiek van Es; ondernemer van het eerste uur

Door: Lia Zondervan

Voor dit jubileumnummer ben ik in ons winkelcentrum op zoek gegaan naar winkeliers van het eerste uur. Op dit moment is Jan- Willem van Optiek van Es nog de enige winkelier die vanaf het eerste uur tot op heden in het winkelcentrum actief is. Daarom ben ik met hem in gesprek gegaan.

horeca, maar het blijft jammer dat het pand van La Grotta nog leeg is."

Wat was de opzet van het winkelcentrum?

"De wijk was heel groen opgezet, het winkelcentrum is voor de wijk goed bereikbaar met de fiets en er zijn aan twee kanten gratis parkeerplaatsen. In het begin was het rustig in het winkelcentrum, de wijk groeide langzamer dan de prognoses waren."

Wat kan je zeggen over de samenwerking tussen wijkvereniging en winkeliersvereniging?

De wijkvereniging bestond eerder dan de winkeliersvereniging. Bas Leenheer (Primera) en ik zijn de aanjagers geweest van de activiteiten in het winkelcentrum: De-



-----SPONSOR-----



MARIO
VANSOELLEN
AUTO | MOTOR | BROMFIETS

0344 - 60 07 77

www.mariovansoelen.nl

emberactie (Bon in de ton), grondleggers Passewaaijse zomerfeesten (met de wijkvereniging, later werd dit een aparte stichting), kinderboerderij, braderieën (samen met Wijkvereniging Passewaaij), helikoptervluchtverloting. Sinds het plotselinge overlijden van Bas Leenheer is Jan Willem nu 10 jaar voorzitter van de winkeliersvereniging. Hij is er trots op dat hij hier al 25 jaar heeft volgemaakt. Zijn zoon is inmiddels afgestudeerd en regelmatig in de winkel te vinden.

Dat Jan-Willem autogek is, is in zijn winkel te zien. Hij

voert al jaren o.a. het merk Porsche Design. Hij organiseert met Jeroen de Wit en Michel Karreman: Passewaaij Classic Day. Onder het motto: Ben je trots op je auto (of iets anders op wielen)? Dan ben je welkom! Kijk maar eens op passewaaijclassicday.nl

Jan-Willem is blij dat het dit jaar na twee coronajaren weer door kan gaan en nodigt u graag uit om u via de site aan te melden voor de 6e editie, als bezoeker of deelnemer.

Column: Uw hulp is nodig!

Harriët Havers-Teerink, gevestigd als diëtist/stresscounsellor in Passewaaij, schrijft over onderwerpen uit haar vakgebied die ons allemaal aangaan.

Uw hulp is nodig!

Toen ik als 16-jarige mijn eerste baantje kreeg, ben ik direct lid geworden van de Dierenbescherming. Misschien wat ongewoon om je eerste zakgeld aan een lidmaatschap van een goed doel te besteden, maar ik was toen al gek op dieren.

Als we in die tijd op de weg waren naar ons vakantieadres, zat ik stevast te huilen, omdat ik onze huisdieren zo zou gaan missen. En toen we tijdens een zomer in Nederland op vakantie gingen, is mijn vader halverwege de vakantie met mij heen en weer uit Drenthe gereden, want ik was ziek van heimwee naar de kat.

Toen ik ging trouwen, was een 'huwelijksvoorwaarde' dan ook dat we dieren zouden krijgen. Daar heb ik wel even voor moeten strijden, want mijn man houdt weliswaar van dieren, maar hij hoeft ze niet persé in zijn directe leefomgeving. Hij bewijst zijn liefde voor mij nu al meer dan 30 jaar door al die tijd zonder mopperen te vertoeven tussen vissen, konijnen, cavia's, een hamster, een kat en een hond. En sinds onze dochter paardrijdt, hebben we ook nog twee paarden. Hoewel daar een half maandsalaris aan op gaat, heeft mijn man met

hen het minste moeite. Ze staan namelijk in een stal een dorp verderop en hij heeft er graag een lieve duit voor over om ze daar te laten.

Vanzelfsprekend wilde ik na de HAVO 'iets met dieren' gaan doen. Maar wat? Kreeg de kat bij de dierenarts een inenting, dan stond ik bibberend om een hoekje te kijken. Dat leek dus geen handige keuze.

Werken in het asiel? Hond uit het hok halen om mee te gaan wandelen, was helemaal top... maar hem dan weer terugbrengen naar het hok... vreselijk! Ik heb wat smeekbeden gedaan om deze éne nog in huis te mogen nemen. Dat was ook geen succes, de liefde van mijn man heeft kennelijk toch grenzen.

Maar in de hoedanigheid van wijkhoofd van de Dierenbescherming heb ik sinds een aantal jaren de 'zingeving van mijn bestaan' gevonden. Ik onderhoud contact met de collectanten, ik collecteer zelf, ik breng en haal de collectebussen op, samen met de collectant tel ik de opbrengst en ik zorg dat het geld aan het einde van de col-



lecteweek netjes op de rekening van de Dierenbescherming wordt gestort. Met enige trots kan ik zeggen dat Passewaaijers gul zijn als het gaat om de collecte van de Dierenbescherming. Natuurlijk hebben we wel eens last van elkaars huisdieren, en ja, we zitten dicht op het asiel waar soms hondengeblaf te horen is, maar we kunnen het schijnbaar goed relativeren en laten ons dierenhart spreken! In deze 'bedelcolumn' dan ook de oproep om u bij mij te melden als collectant.

Er zijn nog zoveel straten waar niet gecollecteerd wordt en waar ook mensen wonen met liefde voor dieren. En er zijn helaas nog veel dieren van de hulp van de Dierenbescherming afhankelijk! Dus ik zou zeggen: vooruit met de geit, vat de koe bij de horens, wees er als de kippen bij en help ons dit jaar mee hamsteren!

Contact met Wijkvereniging Passewaaij en de Passewaaijer

Aanmelden als lid

U kunt zich aanmelden als lid van Wijkvereniging Passewaaij door €9,- (t/m mei 2023) over te maken op NL59RABO0362963681 o.v.v. postcode en huisnummer.

Inleveren kopij

Kopij Passewaaijer november 2022 kunt u sturen voor 1 oktober naar:

redactie@passewaaij.nl. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden brieven of teksten die zijn aangeleverd door bedrijven, instellingen en/of bewoners.

Adres voor vragen/verhuizingen

bestuur@passewaaij.nl

Website

www.passewaaij.nl

Redactie

Klazien Kooijman, Lia Zondervan, Jorieke te Mebel, Dick Steenbergen en Frank van Maarseveen.

Lay-out en advertenties

Miranda Versteeg

Drukkerij

Cardshop Tiel - Volgende editie november 2022 - Oplage: 4000 stuks

Activiteiten Wijkvereniging Passewaaij



In deze periode

Mozaïeken aan de gracht, Appel-pop (9 en 10 sept), Fruitcorso (17, 18 en 19 sept), Fit- en Vitaalmarkt (23 sept), Kinderbingo (15 okt), Kinderkledingbeurs (1 okt), Speelgoedbeurs (5 nov), Wijnproef-avond (11 nov), Kennismaken met Pilates (18 september)

Bovendien

Herfstvakantie 21-30 okt

Tenzij anders vermeld, vinden alle activiteiten plaats in De Stater, Aardbeivlinder 60C. Ingang Passewaaijse Hogeweg, Parkeren (navigatie) Akelei 65.

Onder voorbehoud van eventuele Covid-19 maatregelen kun je deelnemen aan de volgende activiteiten:

Klaverjassen

Maandag om de 14 dagen, in alle even weken, vanaf 20.00 uur, inloop vanaf 19.20 uur. Info: Huib Smink (606390)

Bloemschikken

Maandag 12 sept, 14 okt, 7 nov en 9 dec om 13.30 uur. Info: Facebook Suus Home & Flowers

Yoga

Wekelijks vanaf 19.30 uur. Op maan-

dag in de oneven weken. Op woensdag in de even weken

Info: Anke Elders (06-38661797)

Damesgym 60+/ Bewegen

Dinsdag, 14.00 – 15.00 uur
Door: Tenny van den Berg (06-53732363)

Bijbel-kinder-knutsel club

Woensdag, 14.30 – 16.30 uur. Om de 14 dagen, in alle even weken
Info: creatief@passewaaij.nl

Crea Inloop Passewaaij

Woensdag om de 14 dagen, in alle oneven weken, van 19.30 – 21.30 uur. Info: creainloop@outlook.com

Schilderclub

Donderdag, 19.30 – 22.00 uur
Info: Marjan Bogaart (06-40303209 of mjbogaart@hotmail.com)

Pilates

Bij voldoende deelnemers: Vrijdagochtend vanaf 23 sept, 8.45 – 9.45 uur. Info: Anouk Hermans (06-11595628)

Stoel-Yoga

Vrijdag, 10.30 – 11.45 uur
Info/Aanmelden: Honorée van Looveren (06-25252599 of honoree.yoga@gmail.com)

Fotoclub Passewaaij

Vrijdag 23 sept en 28 okt van 19.30 – 21.30 uur (4^e vrijdag elke maand)

Info: Huub Westendorp (06-40518132 of fotoclubpassewaaij@gmail.com)

Mama Dances

Zaterdag, 1, 8 en 22 oktober van 10.00 – 11.30 uur. Info: Anieke van den Burg-van Dinteren (06-29342907)

Activiteiten van de 60+ Soos

Alle info voor de 60+ soos is te vinden op: 60plussoospassewaaij@gmail.com.

Contact opnemen?

Mail naar 60plussoospassewaaij@gmail.com of bel: 06-83922001

Bridge-inloop

Dinsdag, 10.00 – 12.30 uur, inloop vanaf 9.30 uur. Info: Frank van Maarseveen (06-39149543)

Koersbal

Woensdag, 09.30 – 11.30 uur
Info: Mieke Olivier (06-50996511)

Zentangle tekenen

Woensdag, op 21 sept, 19 okt en 16 nov, 15.00 – 16.30 uur (1x per maand). Info: Annet Renniers (06-47452720)

Fietstocht voor 60+

April tot oktober, 2e donderdag van de maand, vertrek 10.30 vanaf de Stater. Info: Thera Detmar (06-21222523 of thera.detmar@gmail.com) en Mieke Hekman (06-531821840)

60+ Middagen

Vrijdag, 14.00 – ca 16.00 uur
Themamiddag: 1^e vrijdag van de maand. Alle overige vrijdagen een Ontmoetingsmiddag. Boekenpunt Passewaaij is geopend op Ontmoetingsmiddagen

Samen eten 60+

Elke 3^e vrijdag van de maand van 17.00 – 19.00 uur. Aanmelden verplicht bij Mieke Hekman (0344 661821, b.g.g. Brendan Fitzgerald (06-53520372)

Kerkdienst en Huiskamerbijeenkomsten Passewaaij

Dienst verzorgd door Magnificat kerk op zondag 11 sept, 9 okt en 13 nov, 9.30 – 10.30 uur en vindt plaats in de Stater. Op dezelfde zondagen aansluitend Huiskamerbijeenkomsten van 11.30 – 13.00 uur.

-----SPONSOR-----

-----SPONSOR-----

GRATIS PARKEREN 

**Appeltaart
NU 5,95**

 **G van Ooijen**
Paardenaria, Chocolade, Snoed.
Bij Koninklijke beschikking Hofleverancier
Westluidensstraat 43 - Tiel - 0344 612160

Tegen inlevering van deze waardebon


BODY DYNAMICS
Tenny van den Berg

Lesschema Body Dynamics
Gymzaal 'de Bataaf' Passewaaij
Maandag 18.30 uur: Zumba
Woensdag 18.30 uur: B.B.B training
Woensdag 19.30 uur: Pilates/Yoga
Gratis proefles/informatie 0344-619777
info@body-dynamics.nl

ALLEEN VOOR VROUWEN

De volgende Passewaaijer verschijnt in november 2022